



De Gereformeerde kerk 't Zandt - Godlinze

**De kerkenraad van de
Gereformeerde kerk 't Zandt en
Godlinze zoekt een predikant/
proponent**



Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze

Deze brochure presenteert de profielschets van de door de gemeente gewenste predikant. Verder vindt u een impressie van de kerkelijke gemeente 't Zandt-Godlinze

Gemeenschappelijk logo

Met de fusie van de kerken van 't Zandt en Godlinze is er ook een gemeenschappelijk logo ontworpen. Om het logo wat beter te begrijpen volgt nu een korte uitleg. In het logo zien we beide kerken van 't Zandt en Godlinze, ze vertonen in de buitenvorm veel gelijkenis, de vorm van de ramen laat de echte identiteit zien.

Het kruis staat in het midden en verbindt de beide kerken met elkaar. Het is een leeg kruis, omdat de nadruk gelegd wordt op de wederopstanding van Christus. We geloven in een levende God die ons tot een licht is, vandaar ook de zon op de achtergrond, die beide kerken rijkelijk verlicht. In het logo schijnt het licht binnen de kaders van een driehoek. De driehoek staat voor de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Binnen de driehoek is het licht, maar daarbuiten is het donker. Dat zien we aan de kerkgedeeltes die buiten de driehoek vallen. Dat betekent dat een leven zonder die Drie-eenheid een leven in duisternis is. En toch zien we buiten de driehoek ook lichtstralen, omdat God daar ook wil zijn. Als we de ramen van de beide kerken bekijken, zien we binnen licht branden, dat wil zeggen dat ook wij zelf dat licht naar buiten uit moeten stralen. Dan zien we vervolgens het eerste en het laatste teken uit het Griekse alfabet: de alfa en de omega. Het begin en het einde zoals God zich zelf noemt in het boek Openbaringen. De tekens staan gegrift in de hoekstenen van beide kerken. Tenslotte staan beide kerken op de Bijbel, die het fundament is van onze kerk.

De Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze

Wij zijn een traditionele plattelandsgemeente in een agrarisch gebied op het Groninger Hogeland. In oktober 2007 is er gefuseerd en gaan de gereformeerde kerken van 't Zandt en Godlinze verder als één streekgemeente.

Onze gemeente telt ongeveer 220 leden met een evenwichtige verdeling van leeftijdsgroepen. Binnen de gemeente is een actieve kern met gemeenteleden die betrokken zijn bij al het werk binnen de gemeente.



Wij volgen als kerk het klassiek gereformeerd model en zijn een belijvende kerk, die de Heilige schrift, de Bijbel heeft als grondslag van haar handelen. Dit vinden we terug in het logo, waarbij de kerken zijn gevestigd op de Bijbel als fundament. Hierbij staan eredienst, pastoraat en diaconaat centraal. De kerk dient de plaats te zijn waar men samen met andere mensen God wil ontmoeten, Zijn woord wil horen, zoals dit in de Bijbel tot ons komt. Met dat woord moeten wij als gemeente lichtdragers zijn ook naar buiten toe. De erediensten worden zo nu en dan opgeluisterd door muziek en zang. We vinden het belangrijk dat de jongeren bij de erediensten worden betrokken en dit krijgt vorm door o.a. jeugddiensten en kindernevendienst.

Onze slogan "Werken aan een kerk met uitstraling" geeft aan dat we samen gemeente willen zijn. Dit willen we zowel binnen de kerk in diensten waar de sacramenten worden bediend, waar een huwelijk wordt bevestigd en in uitvaartdiensten, en in het jeugd- en verenigingswerk als daarbuiten zoals evangelisatie en zending. Men dient hierbij aandacht voor iedereen te hebben; dus ouderen voor jongeren en andersom. De jongeren vormen onze toekomst, maar ze kunnen leren van de ouderen.

Dit alles krijgt vorm onder verantwoordelijkheid van een enthousiaste kerkenraad die wordt ondersteund door verschillende actieve commissies.

De kerkenraad bestaat uit 4 wijkouderlingen, een jeugdouderling, 4 diakenen, 2 kerkrentmeesters, een voorzitter en een scriba.

De kerkenraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar en bij belangrijke beslissingen hoort zij eerst de gemeente. De ouderlingen onderhouden het contact met de gemeenteleden, bijgestaan door wijkdames. De diakenen staan de mensen bij die hulp nodig hebben, zowel binnen als buiten de gemeente. Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën en de gebouwen.

Andere commissies die actief zijn binnen onze gemeente zijn de zendings- en evangelisatiecommissie, de commissie erediensten, de jeugdraad e.a.

Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Dit geven we ook vorm door een bloemengroet te sturen naar gemeenteleden en gezamenlijke koffiedrinken na bijzondere diensten. We stimuleren dit verder door elkaar te informeren via de Groninger kerkbode en het kerkblad.

Profielschets predikant

Het cluster Hogeland-Oost waar wij in zitten bestaat uit 4 gemeenten; PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, PKN i.w. Loppersum-Maarland en Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze. Met Pinksteren wordt er een gezamenlijke dienst georganiseerd (vanaf 2016). In cluster verband komen we 2 keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken. Elk jaar wordt er een gezamenlijk winterprogramma gemaakt.

In 2018 is gestart met gezamenlijke moderaminvergaderingen van de gemeenten; PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp en Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze. In oktober 2019 is de protestantse gemeente Roodeschool aangeschoven bij het overleg. We spreken met elkaar over diverse zaken waarin we elkaar kunnen versterken. Vanaf de zomer 2020 hebben we 7 gezamenlijke zomerdiensten ingepland.

Voor de predikant beschikken we over een ruime pastorie met een beperkte tuin. Ons kerkgebouw in 't Zandt is goed onderhouden en de kerk heeft een aan de kerk grenzend een aantal zalen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het beleidsplan 2017-2021, deze is te vinden op onze website (<http://www.gktzandtgodlinze.nl/>)

De kerkenraad

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze zoekt voor de vervulling van de vacature van de predikantsplaats een predikant/kandidaat/proponent. Het betreft een parttime predikantsplaats (m/v) voor 8 uur (20% op basis van een 40 uur / week) voor een periode van 6 jaar.

- *Voelt zich door God geroepen, neemt de Bijbel als uitgangspunt, leeft hieruit en ziet Jezus Christus als middelpunt en verlosser.
- *Groeit mee met en in de tijd, staat open voor liturgische vernieuwingen, is toekomstgericht, flexibel, creatief en heeft humor. Dit alles met respect voor kerktadities.
- *Heeft een warm hart voor het pastoraat, een belangrijk onderdeel van het ambt.
- *Begeleidt Bijbelstudies, catecheses en discussiegroepen.
- *Een bruggenbouwer, in de brede zin van het woord;
 - iemand die jongeren, oudere jongeren, jonge ouderen en ouderen bindt,
 - iemand die op een opbouwende en stimulerende manier meedenkt en meewerkt in het PKN- proces en in het plaatselijke cluster.
 - iemand die open staat voor wat er leeft in de samenleving en werkt aan het kerk-zijn in de dorpen.
- *Is een herder, die niet boven, maar naast de gemeente staat.
- *Heeft veel kennis op het gebied van de Bijbel, kerk en maatschappij.
- *Beschikt over goede communicatieve eigenschappen en organisatorische kwaliteiten.
- *Gaat voor in erediensten op een inspirerende, enthousiasmerende en stimulerende wijze, zodat iedereen er door wordt aangesproken en het kan toepassen in het dagelijkse leven.

We zijn ons ervan bewust dat deze lijst te lang is voor een dienstverband van 20%. In overleg met de predikant zullen we met elkaar dan ook keuzes moeten maken.

